

Verslag Drielandentrofee 2004. Door Christiaan Helder.

De trofee is in het leven geroepen om de uitwisseling van zeilers tussen België, Duitsland en Nederland te bevorderen. De gedachte is dat een leuk tweedaags evenement ook voor buitenlanders voldoende de moeite waard is om een wat langere reis voor te ondernemen. En iedereen vindt het leuk als zijn evenement een internationaal deelnemersveld trekt. Zo wordt in elk land een weekend een wedstrijd georganiseerd. Je scores tellen mee als je minimaal aan twee wedstrijden deelneemt. De beste twee resultaten tellen mee voor het eindklassement.

De wedstrijd in **België** wordt in Bergen (Mons) gezeild. Dit jaar was het op 29 en 30 mei. Een locatie die uitblinkt door Belgische (Bourgondische...) gastvrijheid. Lekker zeilen en uitgebreid lunchen. Niet te missen als je een lekker weekend wil hebben. Onderkomen direct op de zeillocatie en voor een aantrekkelijke prijs:

Verslag door Paul d'Arnaud: Het Grand Large ligt aan de snelweg van Brussel naar Valenciennes Frankrijk, in de afdaling naar Mons komt plotseling het grote meer in het vizier, waar al enige zeiltjes (als je weet waar je kijken moet) te zien zijn. Even de afrit af, gevolgd door een paar draaiingen onder de afrit door en we komen bij het sportcomplex waar ook de radiozeilers een clubhuis hebben. Het is een prachtige dag met een zwakke wind op een mooie locatie. Helaas was het een beetje landwind, wat altijd winddraaiingen geeft, maar wat veel erger was er dreef nogal wat rommel in het water. Er waren deelnemers uit Engeland, Frankrijk, Nederland en België.

Tijdens het invaren was het direct al mis met troep aan de vin. Dat bleek ook af en toe tijdens de wedstrijden, lag ik op weg naar de finish in een prachtige 2^e positie, werd ik vlak voor de finishlijn voorbij gevaren door vrijwel het hele veld. Er zat een grote plastic zak om de vin gevouwen. Mede hierdoor en de winddraaiingen waren er steeds wisselende winnaars. Toch kon ik me steeds verder voorin zeilen. Voor de lunch was een heerlijk koud buffet verzorgd door de dames van de club. Na een aperitiefje en wat wijn was het moeilijk om me 's middags goed te concentreren. Was het 's morgens nog zo dat ik de boot bestuurde 's middags had ik het idee dat de boot mij bestuurde, maar dat ging niet onverdeeld, want na twee 1^e plaatsen stond ik op de 1^e plaats in het algemeen klassement.

Later in de middag werd het water ontzettend knobbelig t.g.v. een aantal jetski's. Zeilen was er bijna niet meer bij. Jean Marie uit Parijs hobbelde mij voorbij en nam de 1^e plaats in het klassement van me over. 's Avonds was het een grandioze zomercravond en de slaap accommodatie op het terrein was prima in orde.

's Morgens verse croissants voor het ontbijt en we zouden vroeg starten. Helaas zwaarbewolkt, twee spetters en geen wind op een spiegelglad meer. Tot 10.30 gewacht op de eerste start. Tergend langzaam ging het met veel privé windvlaagjes, waardoor je soms voorin dan weer achterin het veld lag. De 2^e heat was pas om 11.30, maar m'n start was perfect en dat leidde tot een straatlengte voorsprong op 't veld. Chris volgde op gepaste afstand ook weer een eind voor op de rest van het veld. In het laatste stukje naar de finish was het bij mij weer raak (ditmaal met een rietstengel) en Chris haalde me snel in en werd 1^e. Dankzij m'n voorsprong kon ik toch nog als derde finishen en m'n concurrent eindigde ver achterin. Daardoor kwam ik tot op 4 punten van de leider. Tussen de middag was er een overheerlijke BBQ.

Net toen we 's middag dachten dat er vanwege geen wind niet meer gezeild kon worden volgden toch nog 2 heats. In de laatste race zeilde ik op de virtuele 1^e plaats, maar Jean-Marie kwam met z'n Marge uit het niets naar voren zeilen en leek me voorbij te gaan. In het laatste kruisrak maakte hij een "fout" door over bakbeord dwars door het hele veld te zeilen (je hebt dan wel het recht van de weg, maar het is vol risico). En hij kwam daardoor even vast te zitten, waardoor ik weer van hem weg kon zeilen. Na de finish was ik hem tot op 1 punt genaderd, dus een 2^e eindplek. Wat ik echter niet bedacht had was dat er 3 aftrek races waren waardoor ik zelfs nog een punt minder in de eindrangschikking had.

De wedstrijd in **Nederland** wordt gezeild in Zeeuws Vlaanderen op het recreatiegebied 'de Vogel'. Direct met een prachtige camping erbij (tent mee of stacaravan huren) kun je geen betere locatie bedenken. En zonnig. Zeeland is immers de zonnigste provincie van Nederland. Dat heeft al tot mooie BBQ's geleid. Heel gezellig zoals de zeilers ook na afloop van een dag racen elkaar opzoeken.

Verslag door Erwin van Gogh: Op 19 en 20 juni organiseerde de Modelbouwvereniging Oostburg in samenwerking met camping De Vogel in Zeeuws Vlaanderen het Open Benelux Kampioenschap voor radio Marbleheads. De wedstrijd telt ook mee voor de drielandencup.

Na een voorspoedige reis (met dank aan de Westerscheldetunnel) begon vrijdagavond het weekeinde goed met een gastvrije ontvangst op Camping de Vogel. Wij (Nico, Christiaan, Paul en ik) hadden daar een huisje gehuurd, wat ons onderdak bood met uitzicht op het water.

Zaterdagochtend leek het een mooie dag te worden met veel zon. Hoewel in de loop van de dag een paar buien vielen, was de enige die echt nat werd Michel Brun, die het water in stapte om zijn vastgelopen boot vlot te duwen. Hij had niet gezien dat Peter al aan kwam met zijn lieslaarzen.

Wat meer problemen gaf was de afluende wind. Met een driehoekige baan wist de wedstrijdleiding toch een kruisrak in het parcours te brengen, maar de vaak voor de windse start was een lastige.

Het deelnemersveld bestond uit 2 Duitsers, 3 Belgen, 6 Fransen en 13 Nederlanders. Wedstrijdleiding was in handen van Lisette Verschoor en Peter van Delft. We zeilden in 2 vloten van 12 zeilers volgens het Most Simple System. Dus in elke vloot kreeg de eerste 1 punt, de volgende 2 punten etc. en na elke serie werden de vloten om en om ingedeeld (nummers 1 naar de A, 2 naar de B, 3 naar de A etc.). Dit systeem maakte het ook mogelijk voor Harry en Marjolein Drenth om met dezelfde boot te zeilen, steeds om de beurt elk in een vloot.

Met een windkracht van 2 á 3 Bft. zeilden we met A-tuig. Vlagen, luwtes en vooral windschiftingsen maakten het zeilen moeilijk, waarbij af en toe de geluksfactor een rol speelde in de uitslagen. Later in de middag draaide de wind naar een gunstiger hoek zodat er een klassieke Olympische baan kon worden uitgezet in de lengte van de plas.

Veel zeilers haalden wisselende uitslagen in de verschillende races. Opmerkelijk in de tussenstand na 1 dag was de 2^e plaats van Chris Vaes en slechts de 11^e plaats voor Paul d'Arnaud. In positieve zin mag de 16^e plaats van Ron Beeke niet onvermeld blijven. Zo lang zeilt hij nl. nog niet mee.

De zondag was het weerbeeld hetzelfde, maar door de hardere wind wat kouder als de zon even weg was. Het was een perfecte wind voor het B-tuig. Ook nu ken er weer een olympische baan over de lengte van de plas worden uitgezet, met een fantastisch lang kruisrak. Op dit kruisrak kon menig plaats worden gewonnen of juist verloren. Pas in de loop van de middag werd de wind weer wat milder, maar de meesten lieten hun B-tuig staan. Eigenlijk pas in de laatste race, 16B (!) viel de wind zodanig weg en draaide weer zo naar afluandig, dat het weer heel moeilijk werd om fatsoenlijk rond te zeilen. Deze tweede dag maakten een aantal zeilers een flinke sprong in het klassement: Paul van de 11^e naar de 4^e plek, Bernard van de 17^e naar de 10^e plek en Wim van de 21^e naar de 15^e plek. Dit ging met name ten koste van Willy, die van de 5^e naar de 11^e plek zakte. Maar als je ziet hoe dicht de puntentotalen bij elkaar liggen, is dat laatste toch niet zo verwonderlijk: één mislukte race kon je heel wat plaatsen kosten.

Na 16 heats (we hebben dus maar liefst 32 starts gemaakt!) en 2 afrek is de uitslag als volgt:

| Pos. | Nr. | Naam | (type boot) | pnt | Pos. | Nr. | Naam | (type boot) | pnt |
|------|--------|---------------------|-------------|-----|------|---------|--------------------------------|-------------|-----|
| 1 | NED 33 | Christiaan Helder | (Scalpel) | 30 | 13 | BEL 218 | Danny v Groenderbeek (Berlioz) | (Rok) | 82 |
| 2 | FRA 25 | Michel Brun | (-) | 44 | 14 | FRA 08 | Alain Lescure | (Rok) | 83 |
| 3 | NED 21 | Chris Vaes | (V01) | 49 | 15 | NED 11 | Wim Bakker | (Monarch) | 84 |
| 4 | NED 37 | Paul d'Arnaud | (Scalpel) | 50 | 16 | FRA 25 | Bernard Jacquin | (Paradox) | 85 |
| 5 | NED 07 | Tom Koornhof | (Rok) | 51 | 17 | GER 45 | Friedhelm Scholten | (Scalpel) | 100 |
| 6 | FRA 96 | Jean Marie Vergniol | (Margo) | 53 | 18 | FRA 19 | Philippe Merlaud | (Margo) | 101 |
| 7 | NED 54 | Erwin van Gogh | (Scalpel) | 56 | 19 | NED 40 | Simon Brown | (Paradox) | 103 |
| 8 | NED 99 | André Verschoor | (Rok) | 61 | 20 | NED 64 | Harry Drenth | (Anja) | 108 |
| 9 | NED 55 | Nico Miltenburg | (Scalpel) | 69 | 21 | NED 41 | Ron Beeke | (Starkers) | 116 |
| 10 | FRA 19 | Bernard Merlaud | (Margo) | 75 | 22 | NED 43 | Leo Guit | (V01) | 130 |
| 11 | BEL 93 | Willy Sablon | (Strad) | 79 | 23 | GER 05 | Klaus Kissig | (Klaus) | 153 |
| 12 | BEL 14 | Patrick Ooms | (Scalpel) | 80 | 24 | NED 64 | Marjolein Drenth | (Anja) | 170 |

Het is terecht dat de opkomst voor dit leuke evenement is gegroeid van 15 deelnemers vorig jaar naar 24 deelnemers dit jaar. Volgend jaar misschien nog meer???

De wedstrijd in **Duitsland** wordt gezeild in Krefeld. Direct bij de wedstrijdlocatie tref je een tent met uitgebreide koek en soep. Duidelijk dat er 's middag tijd wordt ingeruimd voor 'suppe und wurst'. De gastheer zorgt meestal voor een grandioos eetfestijn op de zaterdag avond op de zeilvereniging.

Verslag door Erwin van Gogh: Dit jaar kenmerkte de wedstrijd in Krefeld (16 en 17 oktober) zich door kalme maar moeilijke omstandigheden: niet veel wind, komend vanaf de begroeide wal, dus met veel luwtes en draaiingen. Nederland was goed vertegenwoordigd met maar liefst 7 van de 25 deelnemers. Bijna iedereen zeilde ook een uitslag in het "linker rijtje" (om maar eens een voetbalterm te gebruiken), namelijk een 1^e, 4^e, 5^e, 7^e, 9^e, 11^e en 13^e plek. Vooral de resultaten van Harry (5) en Chris (7) mogen er zijn gezien hun relatief zwaardere houten zelfbouw boten en de lichte omstandigheden.

Voor alle drie de wedstrijden geldt dat ze ieder die meedoet een goede mix geven van gezelligheid en de mogelijkheid op behoorlijk niveau te zeilen. Het is een hobby, toch? Die moet leuk zijn.

Dit jaar werd voor de vierde keer gezeild om de drielandentrofee. Wie is dit jaar de beste van Nederland, België en Duitsland?

Het waren vooral Nederlanders die aan alledrie de wedstrijden deelnamen. Is de afstand tussen België en Duitsland te groot? De Nederlanders scoorden het hoogst. De top drie is als volgt:

1. Christiaan Helder (NED 33)
2. Paul d'Arnaud (NED 337)
3. Chris Vaes (NED 21)