

Traditiegetrouw waren er op deze wedstrijd weer veel deelnemers aanwezig. Maar toch niet zoveel als anders.

Uiteindelijk kwamen er 21 opdagen. Ikzelf was afwezig en geef u dit verslag dus uit de tweede hand. Tot mijn stomme verbazing was ik zowaar ziek. Gelukkig was Anneke Jansen wel aanwezig en zij deed de puntentelling en de administratie.

Leo de Groot was te hulp geroepen om de danig uitgedunde rijen van beschikbare wedstrijdleiders aan te vullen. De heer Hoppener zwaaide de scepter, natuurlijk tevens bijgestaan door de Z.V.O. mensen.

Het was weer raak. Er was zo goed als geen wind. Dat gebeurt vaak op de Oosterplastrofeewedstrijd. Er is dan 's morgens mist en dat heeft natuurlijk te maken met de tijd van het jaar.

Oorspronkelijk waren de zeilers ingedeeld in het standaard-systeem maar omdat er verwacht werd dat er geen 23 wedstrijden gezeild zouden kunnen worden, had ik ook een indeling gemaakt voor vlootzeilen.

Uiteindelijk werden 2 selectiewedstrijden en 2 rondes gevaren met als afsluiting een gezamenlijke wedstrijd.

Frits dacht origineel te zijn met zijn rood-wit-blauw gespoten M-klasser maar de "protegé" van de heer Hoogerwerff, P. van Vliet (nee, niet die) kwam met dezelfde kleurencombinatie.

Natuurlijk werden er herinneringen opgehaald aan het E.K. en Joop van Dijk, die zich toen een week heeft staan verbijten omdat hij alleen maar de lakens uit mocht delen maar niet meezeilen, toonde nog eens dat hij niet voor niets Nederlands kampioen was geworden.

1. Joop van Dijk	1,7 p
2. Marc van Loo	7
3. Wim Bakker	8,7
4. Paul d'Arnaud	9,4
5. Ab Vis	13
6. Evert Jansen	14
7. Nico Miltenburg	20
8. Tom Koornhof	23,7
9. Leo Guit	25
10 Frits Herfst	26,7
11 Karel Baeten	26,7
12 Johan Jacobs	29,7
13 Danny v. Groenderbeek	30
14 Harry Drenth	33
15 P. Augustijns	33
16 G. Jongbloed	44
17 P. v. Vliet	45,7
18 M. Huiskamp	47
19 Jan de Nijs	49
20 Paul Desmet	49

Janny.

