

OOSTERPLASTROFEE 21 OKTOBER 1984.

Even leek het erop alsof de Oosterplastrofewedstrijd de grootste wedstrijd van het seizoen zou worden.

Zevenentwintig deelnemers meldten zich, onder wie 8 zeilers uit België.

Het mocht niet zo zijn.

De Belgische zeilers hadden de dag tevoren ook een wedstrijd en het woei toen dermate hard dat de hele Belgische vloot bij Antwerpen naar de kelder ging.

De schamele resten, 3 schepen, kwamen al dan niet met opgekalefaterde averij-gevoelige schepen aan de start.

Er kwamen nog twee deelnemers niet opdagen om, ons tot op heden geheel onbekende reden zodat het wedstrijdveld uiteindelijk bestond uit twintig schepen.

Niet zo opwindend als je bedenkt dat ze in Duitsland op een wedstrijd zo zeventig schepen bij elkaar hebben, maar voor Nederlandse begrippen een groot aantal.

De omstandigheden waren, zoals bijna gewoonlijk in Den Bosch, fantastisch. Een prachtige wind, een blauwe lucht dus zon en een sfeer die altijd al goed is vanaf 's morgens als we in het verenigingsgebouw van de zeilvereniging Oosterplas worden ontvangen. Tom Koornhof was er ook en hij liet zien dat hij niet voor niets de Nederlands kampioen is. Zijn meest geduchte tegenstander, Jos Henderickx uit België, moest in een direct gevecht in Tom zijn meerdere erkennen. Voor hem gold ook: Het was groen en het ging hard. Maar, Tom even buiten beschouwing gelaten, de wedstrijd was heel spannend omdat in de top eigenlijk iedereen kanshebber bleef voor de ereplaatsen. Hier en daar liet er wel eens iemand een steekje vallen.

Jansen en Jacobs, twee zeilers die het in het afgelopen seizoen bij de M.J.V.S. zeer goed deden, kwamen dit keer niet aan de bak. Ze werden geplaagd door watergeesten. Steeds op de zelfde plaats in de Oosterplas kampten zij beiden met storing. Zij zeilden respectievelijk op kanaal 30 en 24 waardoor wij wel moeten vermoeden dat er iets vreemds aan de hand was.

Johan Jacobs zei er een onderzoekje naar te zullen plegen.

Het standaardstelsel dat voor 27 deelnemers was uitgeschreven, en er derhalve 27 races gezeild moesten worden, was in dit opzicht niet zo ideaal. Maar niemand mopperde (alleen ik) en om drie uur

waren alle 27 races achter de rug. Een recordtempo van elf minuten per heat.

De uitslag was als volgt:

1. Koornhof 6 ptn, 2. Voorn 19,7 ptn, 3 Henderickx 20,1 ptn,
4. J. v. Dijk 22,4 ptn, 5. d'Arnaud 29,7 ptn, 6. Vis 38 ptn,
7. Herfst 39,8 ptn, 8. L. de Groot 46 ptn, 9. Miltenburg 47,1 ptn,
- 10 Jacobs 48,4 ptn, 11. Jutte 50,8 ptn, 12. Bakker 54,4 ptn,
- 13 Jansen 55,1 ptn, 14 Metzelaar 67,1 ptn,
- 15/16 De Nijs/Molenberghs 74,4 ptn, 17. Bos 84,1 ptn,
- 18 Dely 89,7 ptn, 19. D. de Groot 98,8 ptn.

Van Loo uitgevallen.

*Janny*



Oosterplastrofée