

De Oosterplas zondag 25 oktober 1981.

De griep en de pech sloegen genadeloos toe en maakten maar liefst 9 slachtoffers. Van de oorspronkelijk 31 inschrijvers voor de wedstrijd om de Oosterplastrofee kwamen er slechts 24 en na de selectie was het aantal geslonken tot 22. Dat zijn we niet gewend op de Oosterplas, het ons geboden weer trouwens ook niet. Zo'n grauwe, echte miezerige, Hollandse herfstdag is niet bepaald een aansporing om te zeggen: "Nou ja, ik voel me wel niet als een zonnetje maar, zolang er één boven me staat te schijnen zal het allemaal wel meevallen. Frits viel als eerste ten prooi aan de griep, na een week kwakkelen, hoesten, niezen en alle andere verschijnselen waar we niet nader om ingaan, strepte ik hem door op de lijst waar hij door mij, rasechte optimist (meen ik dat nou?) toch opgezet was. Piet Gorter meldde zich zaterdagavond zeilongeschikt en Jan Schuster liet het door materiaalpech afweten.

Samen met Paul Prior naar Den Bosch rijden is wel gezellig hoor, zijn verhalen over vroeger zijn onovertroffen en voor je het weet sta je al naast de Oosterplas, waar nog meer afmeldingen mij wat mismoedig maakten. Er werd al vermeld dat er na de selectierondes 22 zeilers overbleven. Zoals te verwachten viel (we kennen onze pappenheimers wel zo'n beetje) werd de wedstrijd niet bepaald incidentloos gezeild. Erg rumoerig zelfs, de diskwalificaties vlogen ons om de oren. Een diskwalificatie is op zich natuurlijk een teken dat een zeiler iets zeer stouts heeft gedaan en zijn straf niet heeft aanvaard in de heat. Het was echter opvallend hoe sportief de straffen aanvaard werden hetgeen waarschijnlijk mede te danken was aan Paul die als een rechtgeaard ^{wt.} de protestzaken behandelde. Het slechte weer zorgde waarschijnlijk aanvankelijk voor wat irritatie maar aangezien de windkracht nogal matig bleef, ja zelfs sterk afnam en de regen niet zo erg was, werd het in de loop van de dag rustiger. Trouwens, als ze me te erg tekeer gingen met hun BAKBOORD, BAKBOORD en PROTEST, ging ik gewoon de bestuurskamer in, die als een oase van rust en warmte tot onze beschikking stond. Tijdens de pauze trakteerde mevrouw Jacobs op rog_ebrood met zult, geen gek idee zo'n typisch brabantse lekkernij die evenals de snert veel aftrek vond.

De afnemende wind noodzaakte een parcourssinkorting, tot twee keer toe, en de laatste heat van de C-vloot werd zelfs "afgefloten" Een gemeenschappelijk te water zoals was afgesproken viel helemaal in het water en meneer Jacobs merkte bij zijn speech na de prijsuitreiking op dat de wedstrijd als een nachtkaars was uitgegaan maar volgens

mij was het de wind die uitging.

Anneke van der Laak hield deze wedstrijd voor ons de puntentelling bij en dat gaf mij de gelegenheid wat P.R. werk enzo te doen. Tja, wat valt er verder nog over te vertellen, oh ja, er was veel publiek ondanks het wat tegenvallende weer en de reacties waren wel leuk. Je begrijpt uit het gelach af en toe dat men het modelzeilen niet serieus neemt of niet doorheeft dat er voor goed zeilen wel het één en ander komt kijken.

Nu is er in de prijzenkast van huize Herfst een lege plaats. De Oosterplastrofee, een wisselprijs, staat inmiddels bij Hans Capiteijns thuis tesamen met een fantastisch mooie beker en die mag hij houden. De tweede plaats was voor Jan Mooijman die er toch iedere keer weer in slaagt de meeste van die grote kerels achter zich te laten, nr. 3 werd Jan Molegraaf en die laat, als hij komt, steeds weer zien tot de beste modelzeilers te horen.

Het NMJV-klassement 1981, hetgeen wil zeggen, een totaaloverzicht van de prestaties van zeilers tijdens NMJV-wedstrijden, maakte duidelijk dat Joop van Dijk in het afgelopen seizoen tijdens die wedstrijden de beste zeiler was.

Niet iedereen in dit overzicht deed aan alle wedstrijden mee, zodat het niet de echte krachtverhoudingen tussen de zeilers weergeeft. Het is gewoon leuk om zo'n klassement bij te houden en we zijn van plan het volgend jaar weer te doen.

Wellicht kunnen we met de uitslagen van andere verenigingen erbij (alleen van de open wedstrijden uiteraard) een soort totaal-generaal van 1982 opstellen.

Bij deze willen wij alle zeilers bedanken voor hun deelname aan de NMJV-wedstrijden. De vaarkalender zal gepubliceerd worden (zodra ook met de andere verenigingen overeenstemming is bereikt) in de NEMOZO evenementen kalender 1982.

Wij wensen alle NEMOZO-leden fijne feestdagen en een goed begin van 1982.

De Nederlandse Model Jacht Vereniging.