

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP RM-KLASSE 1987 bij de G.M.C. WEESP.

Het weekend dat door de nederlandse zeilers altijd wordt uitgekozen voor het N.K. (ca. het 3e weekend) wordt vaak gekenmerkt door mooi weer op de zaterdag met name, maar dat mooie weer betekent tegelijkertijd ook weinig wind.

Dit keer was het niet veel anders en daarbij kwam ook nog dat de industriehaven van Weesp dermate vervuld was met plastic zakken en ander aanhangend spul, dat van goed zeilen geen sprake kon zijn.

"Het was prijsschieten", meende organisator Paul d'Arnaud tijdens de prijsuitreiking.

De tweede dag was het aanmerkelijk beter en kon er goed worden gezeild. Dat leverde dan weer protesten op.

Steeds werd uit de zeilers een protestcommissie samengesteld die het protest ter hand nam en al was de beslissing niet altijd naar ieders zin, men kwam er uit.

Er waren jammer genoeg maar 11 deelnemers. Onder de afwezigen bevond zich bijvoorbeeld Jan Mooijman en dat is een gemis, maar ook de Nederlands kampioen van vorig jaar, Janusz Walicki was er niet. Die had genoeg gereisd dit jaar (E.K. Holland en W.K. 10Rater Zweden).

De uitslag:

1. en de nieuwe Nederlands kampioen RM-klasse Joop van Dijk	31,4 pt
2. Paul d'Arnaud	40,2
3. Johan Jacobs	54,1
4. Wim Bakker	70,8
5. Evert Jansen	80,4
6. Koos Voorn	89,7
7. Leo de Groot	90,7
8. Nico Miltenburg	91,7
9. Harry Drenth	116
10 Tom Koornhcf	131
11 Jan de Nijs	141.

Wedstrijdleader Hans Hosang en administrator Daan de Groot werden hartelijk bedankt voor hun medewerking aan het N.K. dat zich mocht verheugen in een grote belangstelling van het publiek en de plaatselijke pers.